

Ja til jord-fordeling

KLIMAPLAN: Vi kommer nok ikke uden om, at der er klima- og biodiversitetskrise. Men vi skal bruge samfundets midler klogt, handle effektivt og undgå at piske en stemning op, som blot vil resultere i uintelligente løsninger.

Niels Vestergaard Salling

Mange kommer med indspil, men det er ofte forslag om færre plastikposer og andet som set i den samlede kontekst er mindre tiltag.

Der mangler en eller flere sammenhængende planer, hvor vi arbejder sammen for at nå målene, i stedet for imod hinanden. Vi skal have inddraget de parter, der enten bor i de områder, hvor der skal laves en indsats eller har en interesse i de områder, hvor der skal laves en indsats.

Vi er nu for tredje gang ved at se på vandplaner og den indsats, der ønskes fra politisk hold i vandløbene. Men vi må ikke tænke klima ind i planerne, kun fjernelse af spærringer, gydegrus og sandfang mm, alt sammen meningsfulde tiltag, men hvorfor ikke indtænke klimaindsats, når vi nu er i gang.

Dermed kunne vi sikre en sammentænkning af klima og naturindsatser, der vil værne om værdierne i naturen, i byerne og på markerne.

Løsningen er f.eks. en jordfordeling i Nordjylland med opkøb af jord, så der er en pulje at fordele/bytte med.

I den skal der være jordudtagning, plads til vandparkering, og landbrugsjorden skal samles omkring de enkelte bedrifter, så kørslen på vejene bliver begrænset og naturen bindes sammen, så biodiversiteten øges, og værdien af landbrugsjorden sikres.

Samtidig skal grøn energi indtænkes i løsningen eksempelvis i form af biogas, græsproteinanlæg, skov og solceller.

Det lyder dyrt, men det er den billigste løsning på den grønne omstilling, og den nødvendige klima- og biodiversitets indsats som skal sikre, at vi kommer først og kan sælge løsningerne til resten af verden.

Step 1, jordfordeling. LandboNord arbejder for, det skal lykkes. Hvem vil være med?
