

## SYN PÅ VERDEN

Jyllands-Postens internationale debatpanel reflekterer over verdens tilstand



Søren Espersen



Rina Ronja Kari



Per Stig Møller



Catharina Sørensen



Mogens Lykketoft



Anders Fogh Rasmussen

# Om chikanen fra Kina: Vi svigter frihedens folk til fordel for kommunisterne

**Det er, som om man ikke har forstået, at hver gang man bøjer sig nok så lille et nøk, bliver Kinas skruestik yderligere strammet, og Vestens manøvrer muligheder mindre.**

**SØREN ESPERSEN**  
MF (DF), udenrigsordfører

**I 1984 blev Pia Kjærsgaard medlem** af Folketinget, og siden da har hun i tale og skrift ivrigt været Taiwans mest konstante forkæmper. Tag ikke fejl af dette: Det ved de alt om, dette tapre, frihedsel-skende folk, derude i Det Kinesiske Hav - for de har få venner.

Af den årsag har Pia Kjærsgaard en meget høj stjerne i Taiwan og blandt landets ledere. Og da hun i oktober besøgte øen, blev hun som en selvfølge inviteret til en god samtale med præsident Tsai Ing-wen.

**Alt godt troede man ...** Men akke

nej, for igen-igen skulle kommunistregimet i Beijing stikke deres næser i sagen, idet man i sidste uge klagede til alle og enhver - Danmarks regering, statsministeren, Folketingets formand og andre højtstående personer, som selv følgelig pænt og nydeligt rapporterede til Kinas ambassade, at den klage kunne man ikke gøre noget ved, for et medlem af Folketinget må besøge hvem, hun lyster, og tale med hvem, hun lyster.

Det ved de i øvrigt alt om, kineserne, men som selvhævdende teenagedrenge lader de, som om de ikke ved det ...

**Pia Kjærsgaard selv fortæller** mig, at hun virkelig ikke et øjeblik erindringer at skulle have sagt noget, som ville kunne krænke nogen. Ikke fordi hun ikke kunne finde på det.

Men lige nu står brikkerne altså således, at jeg i skrivende stund ikke aner, hvad det er, kommunisterne kan være blevet fornærmet over, for Pia K. husker intet i den retning, og den kinesiske ambassade vil ikke fortælle, hvad det er, de

måske tror, at de kunne have hørt. I den forbindelse i øvrigt: Aflurer 5G-Huawei-Kina mon allerede alt, hvad der foregår i Taiwan, selv inde i præsidentens gemakker?

**Undskyld min bramfrihed:** Men hold da kæft for et gedemarked. Og jeg ville sagtens skoggerle, hvis det ikke lige var, fordi det hele er så dødsens alvorligt. For Kina er jo planmæssigt i gang med langsomt, men effektivt, at kvæle enhver politiker, ethvert land, som formaster sig til at synes bedre om et demokratisk folkefærd end et kommunistisk diktatur. Og at give udtryk herfor.

For det må ikke hedde sig, at smukke og demokratiske kinesiske lande som Taiwan og Hongkong sagtens kan blive velstående og velfungerende, uden at skulle indordne sig det kommunistiske rædselsregime.

For sådan opererer Kina. Det er deres vel tilrettelagte plan, som de følger til punkt og prikke. Og en del af planen er at chikanere og genere alle og enhver, som bare

holder møde med eller omgås med repræsentanter for Taiwan, for Hongkong - og jo ikke mindst for Tibet.

**Kommunisterne vil** eksempelvis bestemme, om en seksstjernet teatertrup, bestående af verdensklasse dansere og sangere, som ikke er bosat i Kina skal have lov at optræde i Danmark. Uden blusel chikanerer de i den forbindelse teaterdirektører, restaurantindehavere og andre, som ikke vil makke ret. Og de truer regering, politikere, borgmestre, som ikke vil makke ret. I Danmark - og i en lang række lande.

Og sofistikeret nok sker chikanen altid direkte leveret ansigt til ansigt eller pr. telefon. Man skriver

”

**Undskyld min bramfrihed:** Men hold da kæft for et gedemarked.

ingen breve og ingen mails, for man vil ikke have noget på skrift.

Og jeg spørger: Hvor længe vil den vestlige verden herunder det officielle Danmark stå model til det her?

**Og tænk engang hvis vi,** mens Sovjetunionen eksisterede, på samme måde havde bøjet os for den slags og bukket og skrabet, hver gang en eller anden kommunistisk politbureau-tosse fremkom med krav om et eller andet, Danmark skulle - ellers vankede der. Alle her til lands ville jo grine. Og for resten brugte ikke engang det grumme Sovjetunionen de usle trusselsmetoder, som kommunist-Kina bruger i dag. Ret vildt.

Men hvorfor skældte og smældte danske politikere dengang uafledeligt - fuldt fortjent - mod Sovjetunionen, mens dagens politikere stryger Kina med hårene? Det er, som om man ikke har forstået, at hver gang man bøjer sig nok så lille et nøk, bliver Kinas skruestik yderligere strammet, og Vestens manøvrer muligheder mindre.

## Giv os nu en jordreform, Mette Frederiksen

**HANS ØSTERGAARD**  
borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune (V)

**PEDER CHRISTIAN**

**KIRKEGAARD**  
borgmester i Skive Kommune (V)

**MOGENS CHRISTEN GADE**  
borgmester i Jammerbugt Kommune (V)

**MOGENS JESPERSEN**  
borgmester i Mariagerfjord Kommune (V)

**Klimakrisen, naturkrisen** og udfordringer med vandmiljøet kræver ændringer i den måde, vi bruger landskabet på. Samtidig er landdistrikterne presset af fraflytning, og landbrugsbedrifter har udfordringer med marker i lang afstand fra hinanden, generationsskifte og indtjening.

Det er svært få placeret vindmøller og solceller, så vi kan få mere grøn energi, for ingen vil have anlæggene i deres baghave. Og det er nødvendigt med et stort fokus på at sikre rent drikkevand i mange år.

De ovennævnte problemstillinger er en bunden opgave at løse. Men vi skal løse dem intelligent og på en måde, så lokalbefolkningen er med. Ude i landskabet hænger tingene sammen. Så duer det ikke, hvis Folketinget først vedtager en klimahandlingsplan, så derefter en naturpakke, og så en vandmiljø-

plan efterfulgt af lovgivning for grøn energi.

**Der er behov for,** at hensynene kan afvejes i forhold til hinanden på den bedst mulige måde. Den proces skal være med til at gøre det bedre at bo og drive erhverv i vores landdistrikter. Det er meget vigtigt. Det er de rammer og redskaber, en jordreform skal levere.

Collective Impact - fremtidens bæredygtige landskaber er et initiativ støttet af Realdania. Det har samlet både lodsejere og grønne organisationer om en fælles vision for en jordreform, der gennem mange samtidige projekter ruller ud over hele landet.

Fire demonstrationsprojekter i henholdsvis Skive, Jammerbugt, Ringkøbing-Skjern og Mariagerfjord Kommune er en vigtig inspiration til, hvordan vi kan arbejde helhedsorienteret og med lokal inddragelse. Mange andre kommuner og landboorganisationer står på spring for at komme i gang, for alle herude kan både se behovet og mulighederne.

**Den store udfordring er,** at såvel ministerier som politiske udvalg og ordførerskaber på Christians-

borg er opdelt efter henholdsvis klima, miljø, erhvervsudvikling og landdistriktsudvikling hver for sig. Men statsministeren har jo selv nedsat regeringsudvalget for Grøn Omstilling med deltagelse af syv ministre. De ved jo godt, at der skal tænkes i helheder.

En integreret tilgang til bæredygtig arealanvendelse giver meget større muligheder for at opnå samfundsgevinster, end når målene forfølges hver for sig. I projektet omkring Glenstrup Sø i Mariager-

fjord Kommune er det reelt 10 af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, som er i spil.

**Målene omsættes til konkrete** problemer og muligheder i det landskab og blandt de mennesker, som er involveret i projektet. Her ved bliver opgaverne oplevet som nærværende og nødvendige at handle på.

En cost-benefit-analyse fra Københavns Universitet viser, at der er rigtig god samfundsøkonomi

mi i at gennemføre de konkrete initiativer i udviklingsplanen, som nu er i gang med at blive implementeret rundt om Glenstrup Sø.

Vores pilotprojekter viser vejen for arbejdet med en bæredygtig omstilling af arealanvendelsen. Det er ude i kommunerne sammen med lodsejere og borgere, at puslespillet skal lægges. Som borgmestre ved vi, at der er brug for det, og at der er vilje til at gå ind i arbejdet.

**Men kære folketing,** vi har brug redskaberne og en grundfinansiering til at sætte forandringerne i gang og tiltrække flere investeringer.

Man kan sammenligne opgaven med den byfornyelse, som vi har gennemført siden 1980'erne. Vi har brugt over 80 mia. kr. på at gøre byerne moderne og gode at bo og leve i. Nu er det vores fælles landskaber, som har brug for at blive fornyet til en mere bæredygtig fremtid.

Ligesom i byfornyelsen vil statslige midler sætte gang i en række andre finansieringskilder. Så vi beder jer om, at I tænker i helheder - så kan vi sammen levere på en jordreform.



Arkivillustration: Rasmus Sand Høyer